

Sollentuna lottakår - en modern 75-åring!

När Sollentuna lottakår firade att man uppnått den höga åldern av 75 år, blev det inte bara med en belåten fest med mat och dryck. Istället började dagen med en stor rekryteringskampanj i Sollentuna Centrum.

Lottakåren dominerar i antal medlemmar i Frivillig resursgrupp, så självklart stod FRG:s personal bredvid lottakåren och värvade medlemmar under kampanjen.

Flera av firandets gäster, från Bilkåren, FRO och andra lottakårer, var också med och hjälpte till. Där fanns också män som är med Sollentuna lottakårens vänner, lottakårens egen lösning på att män inte får vara med i Svenska lottakåren enligt stadgarna - något Sollentunalottorna uppfattar som väldigt otidsenligt. Inte minst smög en mycket nöjd kommunal säkerhetschef, Richard Buske, runt och spanade på sina duktiga frivilliga.

Efter väl förrättat rekryteringsvärv, med ett för dagen nytryckt flygblad, vandrade alla lotter och gäster över till Turebergskyrkan. Där fick vi först en trivsamt fikastund och utmärkt visning av den mycket annorlunda och nybyggda kyrkan mitt i centrum. Margareta Halvarsson, tidigare aktiv i FRG, Civilförsvärsförbundet och lottakåren, berättade och gästerna var förtjusta av hur man tänkt sig då man byggde kyrkan.

Därefter kom fanborgen intågande till orgel och trumpet. Kyrkoherden Lasse Svensson ledde en fin och högtidlig vesper med många lottalöften och rikslottachefen läste lott-

erinran, motsvarande soldatlöftet.

Efter det vandrade gästerna över torget och in i Turebergshuset, kommunalhuset, och tog hissen upp till tolfte våningen. Där väntade välkomstdrink med tilltugg och bildvisning av kårens alla 75 år samt en vidunderlig utsikt in mot Stockholm. När gästerna satt sig till bords inledde restaurangchefen på Carolas Eko med att berätta om den väntande ekologiska maten och dess ursprungsgårdar och djur. Det vattnades så mycket i munnen att vi nästan inte kunde sitta still och vänta på "varsågod". Och precis så gott var det!

Det serverades också fantastiska tal av kommunfullmäktiges ordförande Björn Karlsson, med ett förflutet inom försvaret, rikslottachefen Barbro Isaksson, FOS Stockholms representant Joakim Guttman och FRG-ansvarig Sonja Sun Johnsen. Flera av gästerna blev också inspirerade och höll korta, varma tal, med minnen från nu och då inom lottarörelsen.

Inte minst sjöng vi ur sånghäftet, lokalt anpassade texter till kända melodier, och förtjust fnitter gjorde stämningen mycket god. Middagen avslutades med en underbar tårta med vår egen jubileumslogga.



Allra sist blåste trumpetaren tapto.

Det var en fest som heter duga, men den blev ju så bra för att vi inte bara satt ner och firade, utan jobbade, upplevde, lärde och mindes, som det brukar vara i Sollentuna lottakår.

Dagen därpå fick jag, som infolotta, en perfekt avslutning på vårt jubileumsdygn – att ta hand om ett gäng nyfikna och intresserade som redan hört av sig från vår kampanj och som nu ville gå vår medlemsutbildning den kommande helgen. Då medverkade kommunens säkerhetschef och en kompanichef från Arlanda insatskompani för att locka nya lotter till FRG och Hemvärdet. Hurra för min fina aktiva lottakår! ■

Ingrid George



Under vesperen i Turebergskyrkan avlade ett antal lotter lottalöftet. Från vänster syns rikslottachefen och längst till höger kyrkoherden Lasse Svensson.

FOTO: LARS HARAALA